

# Gazet van Oorbeek



Editie 2/2011

De Gazet van de vzw Komiteit van Oorbeek Dorp

Beste lezers,

160 exemplaren van onze eerste Gazet van Oorbeek werden gratis verdeeld in alle huizen van Oorbeek en bij een 50-tal sympathisanten elders.

Dit aantal exemplaren was echter te weinig om aan al de vragen te voldoen. Wij hebben het aantal sympathisanten buiten Oorbeek onderschat. Veel mensen van buiten Oorbeek willen ook onze krant ontvangen. In de mate van het mogelijke zullen we aan deze vraag tegemoetkomen. Voortaan drukken we 200 exemplaren.

Het Komiteit van Oorbeek Dorp beleeft momenteel hoogdagen: druk kinderatelier tijdens de zomer, geslaagde kermis, prachtige optredens van orkesten zoals 'La Rosa', 'Chique mais pas cher' en 'Tot groot jolijt uwer komiteit' ('t Juk), veel volk op de zeepkistenrace, een leuke groep medewerkers, druk bijgewoonde maandcafé's, plezante cocktailavond, activiteiten voor iets ouderen maar jong van hart, veel vernieuwingen aan de infrastructuur en het materieel van het pc, enz.

Nog veel gelukkiger ben ik door de groeiende samenhang in Oorbeek. Al de 700 bezoekers op de kermis-zeepkistenrace-dorpsbal op 15 augustus 2011 waren zeker geen Oorbekenen, maar toch velen. We mogen zeggen dat meer dan 65 procent van alle inwoners van Oorbeek present waren, ongeacht hun religieuze of politieke overtuiging. Ook veel ex-inwoners van Oorbeek waren aanwezig.

Bovenal belangrijk was de zeer goede en leuke atmosfeer: een schitterende kermis. Echt een feest, een zeer fijn samenzijn. Oorbeek herleeft!

In deze tweede editie van onze gazet zult u enkele nieuwe rubrieken tegenkomen: een interview met een bekende inwoner van Oorbeek en enkele echte of minder echte verhalen.

Ten slotte nog een oproep. Heb je iets speciaals meegemaakt, ben je vader of moeder geworden, ben je 90 jaar geworden of 50 jaar getrouwd, ben je kampioen biljarten of zweefvliegen geworden, was je moeder niet thuis, heb je een nieuw lief of zat er een vreemde vogel op je dak,... kortom, wil je een gebeurtenis meedelen, neem dan contact met mij op (tel.: 0475 372853), we zetten dit dan in onze gazet.

Veel leesplezier.

De toekomst maken we zelf.

Met veel groeten,  
Louis Palfliet

# Activiteiten

## *Knutseldagen*

Onder de kundige leiding van Tessa Vandegaer en Lore Donné vonden gedurende de zomervakantie knutseldagen voor de kinderen plaats. In het totaal namen hieraan niet minder dan 41 kinderen deel.



Luisteren ...

knutselen ...



en smullen!

## ***13 augustus mannenweekend / Rimpelrock***

Gespot op Rimpelrock:  
rocksters zonder rimpels

Terwijl de mannen thuis  
tussen pot en pint  
nadachten over de  
opstelling van de  
kermistenten, gingen de  
vrouwen naar Rimpelrock



## ***15 augustus 2011 Oorbeek Kermis***



Start van de zeepkistenrace.  
Luca, onze jonste deelnemer, schat de  
concurrentie in.

De snelheidsduivelinnen Gertrude en  
Timberley Briesen duwen Joachim.  
Micheline krijgt er dorst van.





Loes en Mien zorgen voor afkoeling

Dirk Vandegaer, zeepkistencontroleur, keek na of alles wel veilig was.

Vogel Tessa zoeft over de Finish



Stress voor Guy, technicus van dienst. Michel keek en zag dat het goed was.

Guy Briesen ontwierp een tijdsregistratiesysteem. Hij werd nadien ook voor andere races gevraagd.



Van die van de zotte hoek is er precies echt 'n hoek af.

Martijn duwt Ina en Iris.

Godelieve en Eliane zorgen voor de versterking van de interne mens, afdeling frieten en curryworst



Simone en Emérance nemen de taarten en het ijs voor hun rekening





Hilde bij het 'Rad van Plezier'.

Pascale, Dieter en Marieke zorgen  
voor echte paardje rijden

De paardjes Fleur en Roosje reden  
maar liefst 54 kindjes rond.



't Juk, allemaal Oorbeekse  
talenten: Robert, Tim,  
Martijn, Tessa, Miek,  
Pieter, Luc en Gert.

Johan zingt enthousiast  
mee.



Véél volk,  
zelfs vrienden uit  
Wallonië en Hoxem.

En 's avonds dansen en dansen en  
nog eens dansen met La Rosa.



Ook veel jeugdig danstalent  
aanwezig

## *10 september: cocktailavond en Michel Evers 60 jaar*



Michel feest met buren en vrienden.



## **Lore Donné ontwerp logo Komiteit Oorbeek Dorp**

In de vorige editie van de Gazette van Oorbeek Dorp werd een oproep gelanceerd voor een ontwerp voor een logo voor ons Komiteit.

Winnaar werd met grootste onderscheiding: LORE DONNE

Dit logo wordt vermeld op internet, de briefwisseling en op de drankbonnetjes.



Bedankt Lore voor dit prachtig ontwerp.



# Gerestaureerd draaiorgel in Oorbeek

Luc restaureerde het draaiorgel van zijn schoonouders Victor en Jeanne Wallens. Dit orgel werd in de jaren '50 met een stootkar vanuit Leuven naar Oorbeek gebracht. Het vond zijn vaste stek in het cafe 'Bij de Slinke' en zorgde er voor ambiance en dansplezier.

Proficiat Luc!



## Hannelore en Koen

Koen Vanuffelen en Hannelore van Stiphout leerden mekaar kennen op 12 augustus 2000 tijdens het optreden van Eddy Wally op Oorbeek-Rock.

Bijna exact 11 jaar later, op 12 augustus 2011 hebben ze mekaar het ja-woord gegeven.

Hannelore en Koen hebben een kinderwens nl één dochter en één zoon. Eerst gaan ze nog wat oefenen.

Het Komiteit van Oorbeek Dorp wensden Hannelore en Koen samen heel veel plezier en vreugde toe. Moge Koen en Hannelore voor altijd, en samen gelukkig zijn.

## Toekomst boerderij Weenen

De boerderij Weenen, vroeger Henskens, werd verkocht aan Yves Dunon. Yves heeft beloofd om zijn toekomstplannen kenbaar te maken aan de Oorbekenaars. Plaats en datum volgen later.

# Interview André Vanhove

(interview afgenomen door Louis Palfliet op 7 en 22 september 2011; vragen Louis onder naam KOD)

Even André Vanhove voorstellen:

- \*geboren in 1937 in Oorbeek als zoon van Jef en Stien, uitbaters van een kruidenierswinkel in Oorbeek
- \*gewezen personeelslid van de Generale Bank, orgelist, jager,...
- \*graag geziene inwoner van Oorbeek
- \*mede-oprichter van het pc Oorbeek
- \*lid van bijna alle Oorbeekse verenigingen



*KOD: André, je bent een geboren en getogen Oorbekenaar. Uw ouders hadden een kruidenierswinkel in de Wilgenstraat in Oorbeek. Welke zijn uw mooiste herinneringen aan uw jeugd jaren in Oorbeek?*

André: In 1950 was ik 13 jaar. Een mooie herinnering was dat ik toen voor het eerst op een pijporgel in de Sint-Joriskerk van Oorbeek mocht spelen. Hetgeen ik ook heel tof vond was dat er altijd volk bij ons in de winkel was. Er was toen geen tijd voor verveling.

*KOD: Je hebt steeds gewerkt voor een bank. Waarom ben je jouw werkgever altijd trouw gebleven?*

André: Inderdaad, ik heb mijn loopbaan gemaakt in de financiële wereld. Bankieren deed ik graag, dus ben ik mijn werkgever de toenmalige Generale Bank, altijd trouw gebleven.

*KOD: André, je bent steeds een belangrijk persoon geweest in Oorbeek: orgelist, koster, medeoprichter van het parochiecentrum, bestuurslid van de voetbalclub Voorwaarts Oorbeek, lid KWB, en nog zoveel meer. Hoe kijk je aan op deze zeer actieve periode?*

André: Toen ik nog in de fleur van mijn leven was beleefde ik inderdaad een zeer actieve periode. Daarbij kwamen nog de jacht en de 1-mei clayduifschieting op het voetbalveld van Oorbeek.

KOD: *André, je bent steeds een optimist geweest. Jij bent in Oorbeek gekend als iemand die altijd de mooie dingen ziet en alles relativeert. Jij bent iemand die door iedereen graag gezien bent. Hoe doe je dit toch?*

André: Mijn leuze is: men moet door het leven gaan met een glimlach en steeds vriendelijk zijn, een mop tappen en een duvel drinken.

KOD: *André, je leeft graag. Toch heb je enkele zware tegenslagen gekend zoals de lange lijdensweg van Jeanine, wijlen uw vrouw. Je hebt steeds en jarenlang voor uw vrouw gezorgd. Proficiat daarvoor! Hoe kijk jij aan tegen de dood? Ben je bang voor de dood?*

André: Je moet niet aankijken tegen de dood. Iedereen weet toch dat wij hier maar op doorgang zijn. Als men een gerust geweten heeft moet men niet bang zijn van de dood.

KOD: *André, jij bezit een boot in Saint-Tropez. Mensen vragen of zij deze boot eens kunnen huren.*

André: Dat kan op voorwaarde dat ze daarvoor een verzekering hebben, in het bezit zijn van een brevet en een reddingsvest.

KOD: *André, je hebt 40 jaar dienst als orgelist in Oorbeek en 20 jaar in Hoegaarden. Waar heb jij leren orgel spelen?*

André: Ik was amper 12 jaar en kon een heel klein beetje muziek spelen. De toenmalige pastoor van Oorbeek, Robeyns vroeg mij om orgel te komen spelen in de Sint-Joriskerk in Oorbeek. Op dat ogenblik was François Gillis de orgelist en mijn vader Jef was koster. Vervolgens heb ik een jaar lang privé-les gekregen van Rosette Wellens, de dochter van de hoofdonderwijzer van Oorbeek. Daarna heb ik verschillende jaren les gevolgd voor orgel en harmonie bij Henri Ypers, orgelist in de Onze Lieve Vrouw Ten Poel-kerk te Tienen. Ten slotte heb ik tussen 2005 en 2008 les gevolgd als vrije student aan het Lemmens Instituut in Leuven en dit voor orgel, 't is te zeggen voor voorspelen, tussenspelen, naspelen en harmonie. Ik speel nu nog steeds pijporgel onder andere in de Mariahal en in de Basiliek van Scherpenheuvel.

KOD: *Het Komiteit van Oorbeek Dorp bestaat nu 1 jaar. Het pc wordt gerenoveerd. Nieuw leven in Oorbeek ontstaat. Hoe ervaar jij deze nieuwe initiatieven?*

André: Fantastisch! Proficiat aan allen die hieraan hebben meegewerkt. Jarenlang heeft het pc stilgestaan. Nieuw leven was noodzakelijk.

KOD: *André je bent nu iets meer dan 70 jaar. Wat wens je uzelf, ons de lezers van de Gazette van Oorbeek en Oorbeek nog toe?*

André: Ik wens dat ik de Gazet van Oorbeek nog verschillende jaren mag lezen. Dat wij nog veel mogen meemaken samen met het Komiteit. Ik stel vast dat het nieuwe bestuur van het Komiteit zeer goed werk verricht en dat de verstandhouding nooit zo goed is geweest. Mensen die vroeger niet naar het pc kwamen zie ik er nu wel. Proficiat om zoveel succes, doe zo voort.

KOD: *André, jij hebt een zeer gevuld en avontuurlijk leven gekend. Veel mensen kijken naar je leven op. Kun je een leuke anekdote van jouw leven vertellen?*

André: Wel ik ga een waar gebeurd verhaal vertellen. Ik heb mijn legerdienst gedaan in 1959-1960. In 1961 kreeg ik samen met enkele leeftijdsgenoten in Bost en Grimde en ook twee andere Oorbekenaars ( EW en RS ) een brief van het Ministerie van Landsverdediging in Brussel. Ik moest samen met de andere opgeroepen mij presenteren de eerste zondag van april 1961 in het gemeentehuis van Oorbeek. Als afgezwaaide uit het leger moest ge immers uw legerkledij die ge mee naar huis mocht nemen, bijhouden en steeds onderhouden voor geval men opnieuw opgeroepen zou worden. Ons werd gevraagd om ons in legerkledij, samen met al onze legerspullen om 8 uur s' morgens te presenteren.

Ik kom op het gemeentehuis, annex gemeenteschool als eerste aan. De toenmalige secretaris-veldwachter van Oorbeek vroeg wat ik kwam doen en of hij de kachel niet moest aansteken. Ik zei dat ik opgeroepen was. "Ik weet niets van" antwoorde de secretaris. "Wij hebben hier geen bericht van gekregen". Na een 10-tal minuten zie ik ook RS met zijn legerrugzak aankomen. "Moet gij ook komen" vraag ik. "Ja" zegt hij, "ze kennen mij daar goed. Vooral August Palfliet die op het Ministerie werkt kent mij nogal". "R, ge hebt uw legerkostuum bij, opgehangen aan een kapstok. Waarom hebt ge uw kostuum niet aangedaan?" vraag ik. "Ik kan er niet meer in, jong" antwoordt R, "ik ben te dik geworden, ik krijg mijn kostuum niet meer aan".

Na een hele poos wachten was er nog steeds niemand van het ministerie komen opdagen. Vermits ik de mis moest gaan spelen ging ik om 9:15 uur eens kijken op straat. Niemand te zien, behalve EW die bovenaan de Begijnenstraat stond. Ik ga naar E en vraag waarom hij niet gekomen was. "Mijn legerschoenen zijn kapot" zegt E. "Ik heb ze kapotgewerkt op het veld, ik durfde niet te komen". Ik, in legerkostuum verder naar de kerk waar pastoor Oberge al de mis aan het voorbereiden was. "Wel André, komt gij in legerkostuum toch de mis niet spelen zeker? Is het misschien vandaag den eerste april? "

*KOD: Tot slot wat zijn jouw toekomstwensen?*

André: Iedereen een goede gezondheid, veel plezier en veel samenhang. Aan het Komiteit van Oorbeek Dorp: doe zo verder!

## **Verslag Pukkelpop 2011 door Pieter Vandegaer**

Ik, Pieter Vandegear ging samen met Brent De Cort en nog 2 andere maten naar pukkelpop 2011 !!! Het begon met een warme dag, we gingen binnen met ons ticket van Pukkelpop voor donderdag 18 augustus 2011

We hadden drank in onze rugzakken verstopt en zonder problemen binnengeraakt. Dus we hadden zin in onze eerste keer Pukkelpop. Het zou een fantastische dag worden.

We vertrokken naar onze eerste groep Face to Face, op het hoofdpodium.

Die hadden we gezien

Wat later gingen we naar Skunk Anasie, een geweldige groep.

Bij hun optreden zagen we donkere wolken afkomen.

Na een tijd begon het te regenen, het werd donker boven de festivalweide, het was machtig, iedereen bleef staan bij Skunk Anasie.

Maar dan kwam die hagel en die enorme rukwinden, een echte tornado. Iedereen lopen, maar waar naartoe? Rechtstaan konden we amper. Alles ging vliegen, we konden zelfs niet meer kijken.

Ik ging samen met Brent achter de wc kotjes staan.

Maar die hagelbollen kwamen van overal, de natuur was meester geworden over de mens!

We keken achter ons en daar zagen we bomen vallen op mensen.

Na het 15 min durende onweer gingen we naar de auto .

We hadden gehoord dat al de groepen afgelast waren. Stop Pukkelpop 2011. 5 doden, veel gekwetsten, veel verdriet, veel te verwerken.

Onderweg naar huis zagen we nog meer chaos, het was een cut dag!!!!

Pieter Vandegaer.

# Programma

8 en 9 oktober 2011	restaurantdagen
21 oktober 2011	bloemschikles
27 oktober	iets ouder van dagen maar jong van hart met film, muziek quiz, en cake
1 november 2011	oliebollen
12 november 2011	fakkeltocht en kickertornooi
18 november 2011	bloemschikles
3 december 2011	sinterklaas
9 december 2011	bloemschikles
10 december 2011	kaartspel
10 december - 10 februari	PC niet toegankelijk wegens opnamen 'Quiz me Quick'
januari	nieuwjaarsreceptie, plaats en datum zal nog bekend gemaakt worden
11 februari 2012	praatcafé
24 februari 2012	bloemschikles
10 maart 2012	filmavond
23 maart 2012	bloemschikles
14 april 2012	muziekquiz
20 april 2012	bloemschikles
29 april 2012	processie
12 mei 2012	argentijnse tango avond met aangepaste hapjes
25 mei 2012	bloemschikken
14 juli 2012	ronde van Frankrijk op groot scherm
11 augustus 2012	werkcafé Oorbeek kermis
15 augustus 2012	Oorbeek kermis
8 september 2012	cocktailavond en karaoke
29 en 30 september 2012	restaurantdagen
7 oktober 2012	verkiezingscafé
1 november 2012	oliebollen
11 november 2012	herfstwandeling
1 december 2012	sinterklaas
8 december 2012	kaartspel

# TV-Serie "quiz me quick"

In het PC-ontmoetingscentrum van Oorbeek wordt een tv-serie, genaamd "Quiz Me Quick" opgenomen.

De serie "Quiz Me Quick" zal worden uitgezonden op EEN, Prime ( 2012 ) en nadien worden uitgebracht op DVD. De reeks toont op een intelligente, humoristische en realistische wijze het leven van een vijftal 'herkenbare' personages (de leraar, de ambtenaar, de ondernemer, de arbeider, de fotograaf,...) die uitblinken in het onthouden van nutteloze weetjes. Door het lot samengebracht, starten ze de quizploeg "Tafel 7" en streven ze in teamverband naar voortdurende verbetering. Deze hele belevenis katapulteert hen niet enkel tot een leuke bende quizzers, maar ook tot personen die weer zelfvertrouwen krijgen en hun persoonlijke waarde (her)ontdekken. Voor deze opnamen wordt het PC-ontmoetingscentrum omgebouwd tot het kapsalon van Cynthia/Simonne. Studio Koeken troef zal in het PC een 11-tal dagen filmen.

Om jullie te informeren over deze opnames, geven wij u graag de planning mee:

- vanaf 11 december (tot de kerstvakantie): voorbereiding decor
- week van 24 december – 1 januari: vakantie
- Fase 4: opnamen "kapsalon" Cynthia : moderne versie  
maandag 2 januari: 09u00 - 18u00, dinsdag 3 januari : 09u00 – 18u00,  
woensdag 4 januari: 09u00 – 18u00, donderdag 5 januari: 12u00 – 21u00, vrijdag 6 januari:  
17u00 – 02u00, maandag 9 januari: 09u00 – 18u00, dinsdag 10 januari: 09u00 – 18u00
- Fase 3: opnamen "kapsalon" Cynthia : kapsalon in opbouw:  
vrijdag 13 januari: 11u30 – 20u30, maandag 16 januari: 11u30 – 20u30
- Fase 1: opnamen "kapsalon" Simone : oude versie:  
vrijdag 27 januari: 09u00-19u00
- Fase 2: opnamen "kapsalon" Simone : brand !  
Woensdag 8 februari: 17u00 - 22u00

Het PC wordt niet echt in brand gestoken. Er wordt op de parking voor het PC een valse houten paneel geplaatst. Dit paneel wordt op 8 februari, onder controle in brand gestoken.

Wellicht moet de Begijnenstraat ter hoogte van het PC soms afgesloten worden. Wij verwittigen u hiervan.

Op vragen zoals: welke acteurs meespelen, of er figuranten worden gevraagd, of het pc-Oorbeek later een bezienswaardigheid wordt,... kunnen we nog niet antwoorden.

Alleszins worden de maanden december tot februari zeer levendig in Oorbeek. Oorbeek wordt op de Belgische filmkaart gezet!

Minpunt hieraan is dat wij, het Komiteit van Oorbeek Dorp, ons genoodzaakt zien om enkele activiteitenten te herplannen. Tot op 10 december 2011 ( kaartspel ) blijft ons programma alleszins ongewijzigd.

Deze Oorbeekse locatie voor de TV-serie "Quiz Me Quick" is een enorme troef voor Oorbeek. Wij worden op de kaart gezet. Mits een goede pr kan Oorbeek en misschien het pc-ontmoetingscentrum en het toekomstige ijsalon Dunon en wij allen hiervan binnenkort de vruchten plukken.

## Waar of niet?

### Waarom Oorbeek niet in de Marginale Driehoek ligt.

Het gebied tussen Aarschot, Diest en Tienen wordt weleens de marginale driehoek genoemd. Deze benaming ontspringt bij Napoleon. Omstreeks 1810 stuurde Napoleon ongeschikte soldaten naar kampen en herbergen in de genoemde driehoek om de strijd in Waterloo voor te breiden. Deze soldaten behoorden tot de lagere klasse, het waren de simpelen en de marginalen. Alle manschappen die niet geschikt waren voor de veldslag moesten zich in deze regio terugtrekken. Zo kwam het dat in deze streek veel herbergen nu nog de naam van Napoleon dragen.

Deze wel meer dan 1.000 manschappen werden begeleid door de 10 beste en bekwaamste officieren van het leger van Napoleon. De reis verliep over Waver, Bevekom, Meldert en Oorbeek naar Tienen. Vanuit Tienen moesten de simpelen en marginalen zich verspreiden over het Hageland. De 10 beste officieren hadden ondertussen gehoord dat Napoleon de slag van Waterloo verloren had en bleven achter in Oorbeek. Zij trouwden met de mooiste meisjes van Oorbeek.

Talrijk waren de nakomelingen. Nu nog wonen in Oorbeek afstammelingen van Franse officieren van Napoleon. Een zekere W. uit het gekend Oorbeeks geslacht D is daar één van.

Omdat er geen marginalen in Oorbeek achterbleven maar wel sterke en bekwame officieren werd Oorbeek juist buiten de marginale driehoek gezet.

## Oproep: Oorbeek en de duivensport.

Een halve eeuw geleden telde Oorbeek een 20-tal actieve duivenkwekers / melkers / spelers. Velen onder hen wonnen grote prijzen. Denken we aan Vanmol, Deroost, Bogaerts, Nijs, Vaes, Briesen, Vanuffelen, Stockmans, enz.

Voor de editie 3/2012 van de Gazet van oorbeek, zou ik graag een reportage maken over de duivensport in Oorbeek. Daarom zoek ik foto's, verslagen, uitslagen en allerlei weetjes over de duivensport na de tweede wereldoorlog. Bezorg ze aan Louis Palfliet, St-Jorisstraat 163, Oorbeek, of verstuur via email naar [louis.palfliet@hotmail.be](mailto:louis.palfliet@hotmail.be).

Dank bij voorbaat.

## Restaurantdagen

zaterdagavond 8 oktober van 17.30 u tot 21 u

zondagmiddag 9 oktober van 11.30 u tot 15 u

Geen zin om te koken? Ideaal! Op 8 en 9 oktober serveren we aperitiefjes (3€), steak met verschillende sauzen (15 €), koninginnenhapje (12 €), scampi's in roomsaus (15 €) en voor de kinderen curryworsten (5 €) of de andere schotels aan halve prijs. En om af te sluiten misschien een Dame Blancheke of een stuk taart (3€)?

Inschrijven kan bij :	Michel en Clara Evers	016 82 40 14	<a href="mailto:clara.bessemans@gmail.com">clara.bessemans@gmail.com</a>
	Roger en Godelieve Baep	016 81 33 44	
	Luc en Bea Briesen	016 82 03 92	
	Louis en Ina Palfliet	016 81 92 91	
	Thierry Fievet	016 81 92 91	

# Tijd van Toen.



Gustaaf Meeuwis, Roger Stockmans, Louis Palfliet, Victor Tollet, Albert Geens, Eugene Briesen  
René Dewallens, Remy Moriaux, Raymand Bogaert, Marcel Pierre, Jaak Phillips



Het schooltje van Oorbeek met juf Irene Palfliet (1952)